



Møllen i Ganløse

25 år plus 12½ år

Møllen i Ganløse

25 år plus 12½ år

Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen

Lay-out Jan Hovard

Forsidebillede af Vagn Christensen

Bagsidebillede af Peder Sterll

Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Bogen er sat med New Century Schoolbook

og tryk hos Nofoprint i 2008

Møllen i Ganløse

25 år plus 12½ år

Opdateret jubilæumsskrift
1970-2007

Indhold

Forord

25 års Jubilæumsskrift 1970-1995

- 1.0 Forord
- 1.1 I 1970 begyndte opbygningen
- 1.2 Møllens sociale liv kom i gang i 70erne
- 1.3 Omkring 1980 kom kreativiteten i front
- 1.4 Økologi og sundhed i højsæde
- 1.5 Konsolideringsperiode sidst i 80erne
- 1.6 Generationsskiftet kom omkring 1990
- 1.7 Nye tider i 90erne
- 1.8 Fremtiden

De næste 12½ år 1995-2007

- 2.1 En ny historieepoke
- 2.2 Nye spåner finansieres af banklån
- 2.3 Mandemad og andre nye traditioner
- 2.4 Antenner i Møllen
- 2.5 Aktiviteter og udflugter
- 2.6 Fortsat renovering af Møllen
- 2.7 Formandsskifte og yngre medlemmer

Bilag 1: Møllens historie
1863-1970

Bilag 2: Tidstavle
1970-2007

Bilag 3: Mølleformænd
gennem tiderne

Bilag 4: Navneoversigt over
andelshavere 1970-2007

Forord

Ganløse Mølle har siden 22. juni 1970 dannet rammen om andelsselskabet ”Møllen i Ganløse”. Baggrunden for etableringen af andelsselskabet og en beskrivelse af dets aktiviteter i de første 25 år er givet i jubilæumsskriftet ”Møllen i Ganløse 25 år”, som er skrevet af én af Møllens bærende kræfter og centrale personligheder gennem årene, Erik Labori Olsen, i 1995.

Erik Labori, der var medstifter af ”Møllen i Ganløse”, og stadig er aktiv

andelshaver, har som Møllens arkivar gennem alle årene omhyggeligt arkiveret store og små oplysninger om aktiviteterne i Møllen. Det er hans fortjeneste at det har været muligt nu 12½ år efter det første jubilæumsskrift at opdatere Møllens historie.

Opdateringen, der sker efter initiativ fra Møllens bestyrelse, er foretaget af Svend Rasmussen ved at der er tilføjet nye afsnit til det oprindelige jubilæumsskrift. Afsnit 1.0-1.8 er fuld-

stændig identiske med afsnittene 0-8 i det oprindelige jubilæumsskrift, og således forfattet af Erik Labori i 1995. Afsnittene 2.1-2.7 er nye afsnit, der beskriver de næste 12½ år, dvs. perioden fra 1995 til ultimo 2007. Bilagene 1 svarer til det oprindelige bilag. (med en enkelt tilføjelse). Bilag 2, 3 og 4 er opdaterede og omfatter nu den samlede periode 1970-2007.

Erik Labori har deltaget i redigeringen af de nye afsnit og udvælgelse af

billedmaterialet. Vagn Christensen har ligesom sidst stået for trykningen.

København, januar 2008
Svend Rasmussen

Møllen i Ganløse

25 år

Jubilæumsskrift
1970-95

Forord

I de senere år har der blandt møllevennerne været en stigende interesse for at vide mere om Møllens historie.

Gennem årene er der udsendt meget materiale til Møllevennerne. Dette er samlet i Møllens arkiv, der indtil nu består af 6 tykke ringbind. Ved gennemlæsning af dette materiale er det muligt, at danne sig et billede af aktiviteterne i Møllen gennem årene. Imidlertid kan en gennemgang af alle disse sider let komme til at virke ret uoverskueligt. Derfor har jeg i dette jubilæumsskrift forsøgt at give en kortere fremstilling af Møllelivet gennem det kvarte århundrede, som nu er forløbet.

Det store materiale giver et udmærket billede af det spændende og brogede liv i Møllen, og der er nok at tage fat på, når der skal skrives et sammen- drag af de forgangne 25 år. For ikke at gøre dette skrift alt for uoverskueligt, har jeg derfor fundet det hensigts- mæssigt at gruppere stoffet omkring de vekslende formandsperioder under overskrifter, som jeg mener kunne være dækkende.

Beskrivelserne er naturligvis subjek- tive og dækker min egen opfattelse. Der skal nok være andre opfattelser af, hvad der er foregået.

Bagest i skriftet findes et bilag om Møllens historie 1863-1970, samt en tidstavle for tiden fra 1970 til 1995.

Der er også optrykt en navneoversigt med de 226 personer, der i kortere eller længere tid har været andels- havere i Møllen. Endvidere er der et bilag med gamle mølleudtryk og en indholdsfortegnelse for Møllens arkiv. Gode møllevenner har været behjæl- pelige ved jubilæumsskriftet tilbli- velse. Således har Åse Olsen og især Poul Hesbjerg været en stor hjælp ved redigeringen. Søren Vinding har stået for reproarbejdet og Vagn Christensen for trykningen.

København 1995
Erik Labori Olsen

1.1

I 1970 begyndte opbygningen

En varm sommerdag på Storebæltsfærgen. Man er på vej hjem fra ferie og holder bag en bil med et ovalt hvidt mærke på bagklappen. "Ganløse" står der forneden, og oven over knejser en dansk vindmølle, Ganløse Mølle.

Man nærmer sig Ganløse, og over tage og trætoppe ser man Ganløse Mølle, byens vartegn.

Ja, Møllen er blevet et vartegn for byen, men også en integreret del af byens liv.

Hver dag passerer en stor del af Ganløserne forbi Møllen. De kan have været oppe at handle, har måske været på

biblioteket, enkelte er på vej fra kirke, eller er blot ude at gå en tur i den hyggelige lille by. - En tur omkring gadekæret, forbi Møllen, måske ud ad Mosevej og videre til skoven, eller den anden vej: ad skolestien til Slagslunde. Børn spiller bold på Grønningen foran Møllen, der luftes hunde, i det fjerne banker rytmisk musik fra ungdomsklubben på Liselund, den karakteristiske lyd fra kuglerne, når der spilles Pétanque, møllefolk, som går til og fra, Og bilisterne, som kører ad Hvidehøjvej nyder udsynet over Grønningen med Møllen som baggrund. - Det er bare miljø!

Alt dette er en selvfølge for Ganløserne i dag.

Møllen er et væsentligt element i miljøet, men få er nok klar over baggrunden for, at den fortsat eksisterer. Der er nemlig kæmpet for sagen, der er brugt utallige arbejdstimer og mange gode, danske kroner.

Dette smukke indslag i byen kunne meget let være endt i triste parcelhusgrunde omkring et trivielt butikscenter! Hvordan gik det egentlig til? Jo, - der var engang en gruppe Ganløserere, som ville bevare deres Mølle...

Ganløse Mølle ved overtagelsen i 1970



Sådan begyndte det

Det var dengang, det stadig hed Slagslunde-Ganløse kommune.

I efteråret 1969 bragte Farum-Værløse bladet et interview med kommuneingeniør Carl Peter Saunte. Han påpegede her, at Møllen var til fare for omkringboende og forbipasserende, som i blæsevejr kunne risikere at få spån og andre træstykker i hovedet. Møllen havde nemlig ikke været vedligeholdt gennem mange år.

Enten skulle Møllen rives ned, eller også skulle den sættes i stand.

Initiativgruppen

Mange Ganløserere talte i tiden derefter om, hvor trist det ville være, hvis Møllen forsvandt fra bybilledet. Men tømremester Elo Ervolder fik den ide, at en gruppe mennesker burde gå sammen for at bevare Møllen som en slags klubhus for byens borgere.

Der opstod hurtigt en mindre initiativgruppe, som udviklede ideen og indledte forhandlinger om køb. I gruppen deltog Elo Ervolder, Lizzie Kristoffersen, Bent og Ruth Romar, Tøf og Lone Vestergård, Åse og Erik Labori Olsen samt John Orfelt (der i øvrigt var sognerådsformand på det tidspunkt).

Elo, Åse, Erik og John planlægger



Sagen trak ud, det viste sig nemlig at være en ret så kompliceret sag at købe Møllen. Den havde nemlig 16 formelle ejere (se bilag 1), og alle skulle give deres samtykke til salget. Det gjorde det ikke nemmere, at flere af ejerne var døde eller opholdt sig i udlandet. Det krævede, at man fandt arvinger

eller befuldmægtigede, som kunne godkende salget.

Skønt det stadigvæk var usikkert, om gruppen fik lov til at købe Møllen, begyndte man alligevel at rense den for duelort. Møllehatten var nemlig utæt, og der boede hundredevis af duer under den. Man smed simpelthen det hele ud af vinduerne, så naboerne fik ved denne lejlighed gødet deres haver grundigt med duelort.

Slutseddel og endeligt skøde

Endelig havde samtlige ejere eller deres befuldmægtigede givet deres samtykke til, at Møllen blev overdraget til Vagn Darre, Kantorparken 6, København V. Det var den eneste per-

Der arbejdes....

son, der i de seneste år havde anvendt Møllen. Den blev tilskødet ham, og gruppen købte derefter Møllen af ham.



Den 4. april 1970 blev der skrevet slutseddel. Overtagelsessummen var kr. 40.000 med 20.000 i udbetaling og resten på et pantebrev med 1. prioritet i ejendommen. Renten var 6 % p.a., og der var 10 års løbetid. Slutsedlen blev gjort betinget af, at der mindst tilmeldte sig 40 interesserede inden den 15. juli 1970. Det var et krav fra Elo, som er en meget forsigtig mand i pengesager. Der var imidlertid ingen problemer med at få andelshavere nok, og det endelige skøde kunne sendes til tinglysning.

Stiftende generalforsamling

Den 22. juni 1970 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Slags-

lunde forsamlingshus. Initiativgruppen havde udarbejdet forslag til vedtægter med assistance fra skriftkloge mennesker (advokat Mogens Beck m. fl.). "Møllen i Ganløse, Amba" (d.v.s. Andelsselskab med begrænset ansvar) var en realitet. Der kunne deltage 50 andelshaverfamilier og Elo Ervolder blev naturligvis valgt til formand.

Der var enighed om hovedtrækkene: Møllen skulle fungere som et "fritidskollektiv for voksne". - Men først og fremmest skulle man istandsætte Møllen på en arkitektonisk forsvarlig måde, uden der nødvendigvis var tale om en historisk korrekt restaurering. Alle andelshavere skulle bistå hermed efter evne og kræfter. Det skulle sikres, at ingen enkeltperson kunne

opkøbe andele og evt. omdanne Møllen til andet formål f. eks. forretning eller restaurant. Andelshaverne blev optaget ud fra princippet ”venner og venners venner”, begyndende med en kreds omkring initiativgruppen. Senere blev dette udvidet, således at enhver kan deltage, når en ledig andel er til salg, og bestyrelsen kan godkende overdragelsen.

Byggeaktiviteterne begynder

Store Bededag 1971 startede byggeaktiviteterne i strålende sol. Et enormt projekt var hermed sat i gang.

Som noget af det første blev de gamle træspån fjernet. Det var John Orfelt, som havde ansvaret for udskiftningen

af de rådne brædder under spånene. Nye cedertræsspån (efter sigende med en holdbarhed på 50 år - uden imprægnering) sømmedes på af bl.a. Bent Romar, Karin Bay og Leif Malm-dorf. Snedker Bille fremstillede nye vinduer og døre, som blev sat op af bl.a. Egil Hansen og Malmdorf. VVS-arbejdet blev styret af Preben Gandløse, og der blev indlagt elektricitet med Karsten Dyhrfjeld, Tøf Vestergård og Jørn Heilbrock Petersen, som drivkræfter. Flemming Nielsen blev udnævnt til byggekoordinator, og sammen med Jørgen Agger blev der udarbejdet tegninger af Møllen til brug for byggetilladelse m.v. Per Ammundsen (som ikke var andelshaver dengang) leverede stillads til at sætte omkring Møllen, medens arbejdet stod på.

Mange problemer opstod undervejs for amatørhåndværkerne, men Elo Ervolder, Kaj Thygesen og andre fagfolk var parat, når det kneb med den rette metode og det rigtige værktøj.

Den indvendig istandsættelse, som fjernelse af gamle søm i træværket, og afslibning af synlige bjælker, var en kæmpeopgave, som i overvejende grad blev løst af ”spindesiden” (Ruth Romar, Åse Olsen m. fl.), mens Ole Sejer Olsen og Lone Vestergård især stod for maling og tapetsering. Medens arbejdet stod på, arrangerede Møllens egne pædagoger legestue og børnepasning for de yngste.

Man havde mange ”sponsorer” (selvom det vist ikke hed sådan dengang),

f. eks. er det ikke sandsynligt, at firmaet Kaj Thygesen arbejdede til den normale timeløn. Glarmesterfirmaet H. P. Olsen og søn (familie til Erik Labori Olsen) leverede isat glas i alle vinduer uden beregning, og VVS og elarbejde blev helt sikkert leveret til aldeles fordelagtige priser. Enkelte nævnt, mange glemte.

Der blev arbejdet hver weekend de første år. Der var altid varm kaffe på kanden for Møllens regning, og ”fru Bager” (Åse Andersen, Ganløse Bageri) leverede rundstykker og wienerbrød til ”det arbejdende folk”. Det var hendes bidrag til Møllens bevarelse.

Indvendig indretning

De første planer til den indvendige indretning blev lagt i februar 1972. Der blev afholdt møde på Søtoftegård hos Sejr og Else Sejer Olsen. Man nedsatte fem etageudvalg, som hver skulle stå for indretningen af den enkelte etage i henhold til "visionerne" fra den stiftende generalforsamling.

Man forestillede sig dengang at etagerne skulle have disse funktioner: *Grunden*: Toiletter, oplagsrum, garderobe samt hobbyrum med et solidt værkstedsbord og en god værktøjs-samling.

Magasinet. En slags "Pub" med køkkenfaciliteter og fællesborde. Det skulle blive et uhøjtideligt opholdssted.



Broloftet. Musikanlæg, muligheder for "spil selv" aktiviteter, bibliotek og tidskriftssamling. Mulighed for filmfore-

visning, foredrag, kortspil, mødevirk-
somhed, spisning og dans. Omgangen
skulle etableres senere.

Kværnloftet. Atelier med godt lys,
rindende vand og gode arbejdsborde,
hvor der kunne eksperimenteres med
tegning, maling, stoftryk, grafik og
måske keramik.

Hatteloftet. Miljø for afslappet medita-
tion og hermed forbundne aktiviteter
til dæmpet musik. Bløde hynder og
behagelige omgivelser.

Hatten ned og op.

Møllehatten var meget medtaget,
og det blev midt på sommeren 1971
fundet nødvendigt at leje en kran, som
kunne løfte den af og sætte den ned på
jorden. Da den var kommet ned, gik et

arbejdshold, styret af John Orfelt og
Erik Labori Olsen, straks i gang med
at udskifte beklædningen.

”Bjørnen”, d.v.s. egestolpen som havde
været brugt til fastgørelse af møllevin-
gernes aksel, var så medtaget, at den
var næsten hul. Den var rådnet op
indefra, efter der til stadighed havde
stået en sø af regnvand i den. Den
blev nu rensat for råd og udfyldt med
beton.

Medens hatten havde stået på jorden,
var den uheldigvis ”skredet ud”, såle-
des at diameteren var blevet større.
Det betød, at da hatten skulle lægges
på plads, måtte man fjerne to af de
glidere, som skulle gå ned i den store
jernkrans foroven.



En kold vinterdag lige før nytår kom kranen igen og satte hatten på plads, hvilket blev fejret med et glas portvin.

Møllevinger?

Da hatten var kommet på plads, begyndte diskussionen om møllevinger. Skulle Møllen have vinger på? Mange og lange diskussioner!

John Orfelt havde undersøgt, om der var mulighed for at købe vingerne fra Serslev Mølle. De kunne erhverves billigt.

Da der blev holdt hattefest på Skibstedgård, blev der samtidig holdt afstemning om køb af møllevingerne.

Hatten op.....

Forslaget blev forkastet bl.a. med den begrundelse, at når der ikke var kværne og mekanik, som vingerne skulle trække, skulle der heller ikke være vinger. De ville kun være staffage.

1.2

Møllens sociale liv kom i gang i 70erne

Ganløseborgere, som lægger vejen forbi Møllen, tænker: Hvad mon de laver? Der foregår så mange mærkelig ting. Det er sikkert noget med konebyggeri! I hvertfald ser det mærkeligt ud, og man kan ikke rigtig følge med i, hvad det er der sker.

Men det var nu ikke så mærkeligt endda.

På generalforsamlingen i 1972 vælges en ny formand, Erik Labori Olsen, og en ny sekretær, Jette Krogh.

Den tidligere formand og primus motor, Elo, var i færd med at flytte telt-pælene til Lystrup i Nordsjælland, og kunne ikke deltage så aktivt mere.

Samtidig skete der visse ændringer i møllelivet. Tidligere drejede det sig hovedsageligt om byggeaktiviteter, nu skulle der lægges mere vægt på Møllens sociale liv og på at få de kreative og miljøskabende aktiviteter i gang.

For at forstå det, der var sat i gang og det, der nu var ved at ske, bør man nok vende blikket bagud.

*Gammelt håndværkerhus i Ganløse: "Skomagerhuset"
I 60'erne holdt en frisør til her.*

I de glade 60'ere kunne næsten alt lade sig gøre! Der skete en kraftig udbygning af Ganløse i disse år. Før 1958 bestod Ganløse af den gamle landsby. De fleste mennesker boede omkring forten og gadekæret. Her lå stadig kroen og de gamle gårde: Jagtgården, Højgård, Toftekildegård, Liselund, Assergård, Dyrehavegård, Bykærgård, Vestagergård og Vestervang i en kreds med forte, gadekær, rytterskole og kirke som centrum. Desuden lå nogle småhuse mellem gårdene samt en række ud langs Måløvvej.

De første udstykninger skete fra Dyrehavegård omkring 1957, og de første parcelhuse skød op ved Dyrehavegårdsvej og Ganløseparken. Selve gården lå der, hvor gårdhavehusene, Ganløseparken 2, ligger i dag, bagved Pirolen.

Derefter skete udstykningen af Liselunds og Assergårdens jorde. Det var kommunen, som stod for byggemodningen. Det blev til parcelhuskvarteret omkring Abildtoften, Langtoften m.fl.



Så gik det stærkt. En efter en bukkede gårdene under, og markerne omkring landsbyen ændredes til parcelhuskvarter, medens bygningerne enten blev revet ned eller fik anden anvendelse. Indtil midten af 70'erne voksede byen til noget nær den størrelse, den har i dag.

På de nye udstykninger kom de fleste tilflyttere fra København. Mange var unge familier

med børn, og mange var præget af tressernes idealer om socialt samvær.

En kreds af de nye tilflyttere deltog aktivt i livet i den lille landsby og engagerede sig stærkt i byens udvikling og etablering af institutioner. En gruppe kvinder oprettede en fritidsklub for børn i kælderens under skolen, og nogenlunde samtidig stiftedes en forening, som det lykkedes at få etableret fritidshjemmet Hvidehøj som en selvejende institution. Lidt senere fik samme kreds udvirket oprettelse af børnehaven Hvidehøj. En gruppe unge tog initiativet til oprettelse af ungdomsklubben ”Stalden” på Liselund.

Set i dette perspektiv, virkede det helt naturligt at etablere Møllen som samlingssted for voksne.

Mon ikke de gamle Ganløserne rystede lidt på hovedet over alle de nymodens narrestreger.

Imidlertid var faren for en kommunesammen-

lægning begyndt at true i horisonten. De fleste Ganløserne ville kæmpe for at bevare Slagslunde-Ganløse som selvstændig kommune. I håbet om, at dette kunne lykkes, planlagde sognerådet en voldsom udbygning af byen med et nyt stort butikscenter. Det skulle ligge på Grønningen foran Møllen.

Imidlertid tabte Slagslunde-Ganløse slaget, og i 1970 blev kommunen tvangssammenlagt med Stenløse-Veksø kommune.

Men også efter kommunesammenlægningen har der været mange aktive borgere og et rigt foreningsliv i Ganløse. F.eks. har Ganløse til stadighed haft en ”overrepræsentation” i Stenløse kommunes byråd.

Efter sammenlægningen, da tiden var kommet til realisering af drømmene om et stort stilet ”Ganløse Butikscenter”, var grundlaget faldet væk, og selvom det ny byråd insisterede på at gennemføre planerne, vendte flertallet af Ganløserne sig nu imod dem. Man oprettede Ganløse Bylaug, som ville bevare ”det

Møllen 1971

grønne hjerte” og stod vagt om bevarelsen af landsbypræget og miljøet i Ganløse.

Dette er en væsentlig baggrund for at forstå etablering af et foretagende som Ganløse Mølle, der skulle fungere som et fritidskollektiv for voksne. På den tid var byen begyndt at blive veletableret, og hækkene var blevet så høje, at man kunne gemme sig bag dem. Men på Møllen ”flyttede man ligusterhækken længere ud”, som man yndede at sige dengang. I Møllen kunne man samles, tale sammen, hygge, være kreative og hjælpe hinanden. Der blev oprettet studiekredse om ny litteratur, eksistentialisme, miljøpolitik og meget andet. Der blev arbejdet sammen om kreative aktiviteter som: stoftryk, plantefarvning, oliemaleri og meget





andet. Og der var naturligvis stadig en del praktiske ting, som skulle laves. I en periode blev der om fredagen arrangeret fællesspisning, og der blev nedsat "tusinde grupper" til at styre de mange aktiviteter. Der var vel knap så mange grupper, - men mange var der.

Stadig eksisterer adskillige af de tiltag som "de tusinde grupper" satte i gang. Først og fremmest værtsordningen, hvor to familier på skift hver lørdag står for servering af lørdagsfrokosten. En anden funktion var Ringe/Bingelisten, en telefon- og postkæde, som gjorde det muligt hurtigt at få meddelelser ud til alle. Desuden kan nævnes rengøringsholdene, byggeudvalget, aktivitetsudvalget m.v. Mølleskovturene startede dengang og blev hurtigt en populær aktivitet. Dengang nyskabes i Møllen, i dag selvfølgeligheder.

En ting, man lagde meget vægt på allerede dengang, var, at Møllen ikke måtte virke lukket og logeagtig. Derfor har det siden dengang været kutyme, at man inviterede naboer,

venner og familie med til arrangementerne. Gennem årene har det ganske vist været diskuteret, hvor langt man skulle gå, før Møllen blev et offentligt forsamlingshus.

En anden ting, man også diskuterede dengang, var, hvilke og hvor mange aktiviteter man skulle sætte i gang og støtte økonomisk. Man drøftede allerede dengang, om det alene burde være et kriterie for succes, at mange deltog. Flertallet mente, at det var kvaliteten af arrangementet, der var afgørende for, om det var succes.

Det var i denne periode grunden blev lagt til Møllens sociale liv. Ganske vist må det indrømmes, at aktivitetsniveauet gennem tiden ikke altid har været lige højt. Også møllevennernes

deltagelse i arrangementerne har været svingende. Erfaringen viser, at ca. en trediedel af møllevennerne almindeligvis deltager aktivt i det meste af det der foregår, en anden trediedel deltager på forskellig vis af og til. Den sidste trediedel ser vi sjældent! Naturligvis ville det være positivt, hvis alle deltog i alt, men det er næppe realistisk.

1.3

Omkring 1980 kom kreativiteten i front

Nu er det helt galt! Den ene dag lyder der sagte jazzmusik fra Møllen, den anden dag højroset sang og snakken, hvad sker der nu?



Vi er nået frem til 1978. Møllen fik ny formand, denne gang blev det Thor-kil Vestergård, kun kendt som "Tøf". Han hørte jo til den gamle garde og havde før siddet i bestyrelsen, men han vendte nu tilbage som formand. Møllens vedtægter foreskriver nemlig, at genvalg kun må ske 2 gange, og den gamle formand havde været valgt 2 gange. En regel som blev indført, fordi man ikke ønskede, at bestyrelsesmedlemmer sad alt for længe, og for at sikre sig, at der stadig skete en udskiftning i bestyrelsen.

Der var nu godt gang i mange aktiviteter, og byggeriet var næsten ophørt. Det var naturligvis ikke tilfældigt, at netop Tøf blev formand. Der var brug for kreative evner, og blandt mølleven-

*Omgangen under opbygning - 28/11 1981
Vagn C. holder dampen oppe.*

*Mølleformand Tøf taler alvorligt med
borgmester Knud Bro*

nerne har der næppe været en person, der var i besiddelse af så mange kreative evner, såvel sprogligt som musikalsk og med en enorm iderigdom, oftest suppleret af sin kone, Lone. Tøf var med til at etablere jazzorkesteret "Medaljens bagside", hvor han spillede piano indtil sin død i 1994. Man betragtede næsten Medaljen som Møllens husorkester.

En tilbagevendende begivenhed i denne periode var sangaftenerne. Der blev indkøbt klaver og sangbøger, og i Møllsangbogen blev hver gang indsat et par nye dupliserede sange.

"Månedens plade" var et andet fast arrangement. En mølleven skulle for Møllens regning indkøbe en grammo-



fonplade, sætte sig lidt ind i musikstykkets herkomst og begrunde, hvorfor det netop skulle være den plade, de fremmødte skulle høre. Repertoiret spændte vidt - fra opera til Bamses venner.

"Møllemødet" var også en nydannelse i denne periode. Her gik snakken om



alle "de sjove og praktiske ting". - Det formelle blev klaret på generalforsamlingen. Man drøftede "miljøskabende aktiviteter", man drøftede underskud i ølkassen, om der skulle være telefon i Møllen, om der skulle være opvaske-maskine. - Bølgerne gik til tider højt.

Denne periode står stadig for mange som en tid, hvor det sociale og selskabeligheden kom mere i centrum. Der blev ofte holdt fester i Møllen, hvor der blev lagt stor vægt på, at det i forbindelse med sammenkomsten ikke blot skulle handle om at spise og drikke. Festerne havde som regel et tema, og der var næsten altid levende musik, ofte jazz, men også optræden af forskellig art.

Møllen får en omgang 1981

I 1979 afholdtes Årets Cabaret - Kanal 79 med levende musik, sang digtet til lejligheden på melodien "Blip - båt" af Kim Larsen. I cabareten var indlagt besøg af tidl. sognerådsformand og skovfoged Hans Åge Jørgensen, som fortalte, hvorledes et sogneråd fungerede "i gamle dage". Der var også besøg af Werner Mælkemand, kendt overalt i byen på den tid og ivrig amatørskuespiller gennem mange år. To sangerinder underholdt skiftevis i løbet af aftenen (Tove S. og Inge Wiberg). Aftenen sluttede med natmad, og såvel gæster som optrædende sivede meget langsomt hjem.

Hvad mon de forbipasserende har tænkt i de år? Nattevandrere, som gik forbi Møllen, kunne ud på de små

timer opleve swingende jazzmusik strømme ud af vinduerne. Tit var det Tøf, der havde sat sig til klaveret. Han skulle ikke have mange opfordringer, og han spillede alle de gode gamle jazznumre, ofte akkompagneret af bas og vaskebræt. Mange vil stadig huske, når Tøf spillede "Hymn to Freedom", der var ikke et øje tørt.

Kreativiteten var sandelig i front i disse år. Der kom også lidt mere styr på de praktiske ting, og Møllen fungerede bare godt.

1.4

Økologi og sundhed i højsæde i begyndelsen af 80erne.

*Hvad er nu det? Dæmpet belysning!
Mærkelige lyde! Skikkelser, som bevæger sig rundt med vilde fagter! En duft af jordskokkesuppe!*

En kort periode i begyndelsen af 80erne var Finn Dalum formand. Finn, som desværre døde alt for tidligt, var teknisk medarbejder i Danmarks Radio, men var samtidig meget interesseret i åndelige aktiviteter som meditation, healing og økologisk livsform.

Interessen herfor var også udbredt i Møllen. Der blev afholdt arrangementer med "Grøn mad", hvor sund-

hedeksperter gav gode råd og anvisninger om, hvordan man kunne leve sundere. Der blev holdt foredrag og seancer med meditation, hvor møllevenner kunne deltage under ledelse af en "guru" på området. Andre aftener blev kinesologiens mysterier demonstreret.

Også miljømæssige forhold i vor kommune var til debat. Møllevennerne deltog aktivt i aktionerne mod lossepladserne og "Kryolithbjerget" i Toppevad. Også aktiviteten omkring "Plant et træ" blev støttet af mange møllevenner og komiteen holdt alle sine møder i Møllen.

Den dæmpede belysning behøvede imidlertid ikke at have noget med overnaturlige kræfter at gøre.

Jævnligt var der filmaften. Formodentlig viste man samtlige Bergmann-film foruden en række andre kvalitetsfilm, som Oprør i Ådalen m. fl. At det kunne se lidt mystisk ud udefra, kunne dog også skyldes, at der opstod problemer med fremviseren eller filmen. Men det var hyggeligt, når apparatet endelig kom i gang, og man i mørket kunne høre dets sagte snurren i baggrunden.

1.5

Konsolideringsperioden sidst i 80'erne

Ganløsere strømmer til, møllevennerne inviterer på kaffe og ostemad. Der er rundvisning og møllefolk viser stolt deres Mølle frem.

Møllekværnene udkom på 5. år



Møllekværnen
TIDSSKRIFT FOR MØLLEN I GANLØSE

Nr. 22 maj 1977 5. årgang

Mølleskovtur
lørdag d. 4. juni kl. 9.30

Solveig og Finn samt Inge og Ole har i solseskon landet frem til

"DE GÅR UD I DET BLÅ"

Hers vil vi ikke ud med nu, da vi mener at forureningens glæde skal bibeholdes. Vi håber blot, at så mange som muligt vil ta' frisk luft i træskoven og finde ro og afslapning fra den smudsede og søde humer ned, så vi står i de nye gode møllekværner, til en frodig opløsning. Naturligvis skal den hjemmelavede madpakke og bollerovaren medbringes - der vil dog være reservationer til de skattebetalt.

Tilslutning: fritidsbetalt, men lyt til vejledningen og tag evt. en skat tur og rejstej med.

Tilslutning: som er bindende

INDEN PÅ 22. JUNI

til Solveig og Finn på tlf. 10 34 84
Inge og Ole tlf. 28 36 87

Der havde endnu engang været generalforsamling, og Jørgen Marcher var blevet valgt til formand i oktober

1984. Møllens børnesygdomme var vel overstået, og aktiviteterne kørte bare der ud af. Økonomien var også blevet bedre, og kassekreditten kunne opsiges.

Omgangen på Møllen var færdig. Den gav Møllen et mere harmonisk præg og pyntede i landskabet.

En gruppe møllevenner med Ejler Mogensen i spidsen, havde regnet og tegnet på projektet, og gennem en længere periode var der arbejdet hårdt. Dette gav naturligvis anledning til en gevaldig indvielsesfest. Nu manglede der bare vingerne, var der atter nogle der mente!

Ikke nok med det, ”træholdet” fortsatte byggeaktiviteterne og gik i gang

med en trappe fra kværnloftet til hateloftet. Det var noget af en opgave, men det lykkedes, og den står i dag som en hel skulptur.

Der var også gang i festerne. Der var masser af sang, musik og arrangementer, hvor møllefolk optrådte. Der var foredrag om Bornholmske møller og om vandmøller. Der blev holdt 15 års fødselsdag med lurblæsere og sækkepibe m.m. og Møllen var pyntet med flag.

Den traditionelle mølleskovtur blev gennemført trods stormvejr med en sejltur på Furesøen, og frokosten blev indtaget i ”Den gamle Have” i Frederiksdal og sluttede på Kalkgården med en kop kaffe.

Man havde nogle år haft et begreb, der hed "0-5 aften", det betød, at nogle møllevenner på datoer, der endte med 0 eller 5 havde ansvaret for, at Møllen var varmet op, og at der var kaffe på kanden, når der dukkede møllevenner op, som havde lagt aftenturen forbi Møllen.

Denne ordning var en blandet succes. Nogle møllevenner glemte deres tur, og man stod der i en kold Mølle uden kaffe. Men der har heldigvis været mange gode aftener, hvor ihærdige mennesker har sørget for underholdning i form af foredrag, visesang m.v. Der er også vist lysbilleder fra eksotiske steder, som møllevenner havde besøgt.

Et kig ind i banken efter lukketid....

Ordningen med 0-5 aftener er nu suspenderet bl.a. på grund af manglende tilslutning.

I 1988 blev der holdt "Country og Western" fest i Møllen. Der blev lagt mange gode kræfter i, for at få en festlig aften ud af det. Man kunne kun handle i baren med dollarsedler, som var fremstillet til formålet, og veksling kunne ske i "Mill Ville Bank"



til svingende kurser. Vi blev sparet for bankrøveri, men ikke for falskmøntnere.

1.6

Generationsskiftet kom omkring 1990

Lørdag formiddag er der stor trafik forbi Møllen, der skal handles ind til weekenden. Solen skinner, og mølleværter forbereder "frokost i det grønne", maden bliver arrangeret på "filebænken" i Grunden, og havebordene bliver dækket og pyntet med blomster fra haven. Ekstra borde og stole bliver hentet ned fra broloftet, så der kan blive plads til alle. Snart fyldes bordene, folk spiser, snakker og hilser på bekendte, der kommer forbi.

Så blev det oktober, og mølleformanden, Jørgen Marcher, meddelte, at han af arbejdsmæssige årsager måtte forlade sin post. Skønt det blev en af veteranerne og en tidligere formand, "Tøf", som nu måtte træde til, begyndte så mange ny og yngre folk at dukke op i flokken af møllevenner, at man kan tale om et generationsskifte. Flere nye medlemmer blev også indvalgt i bestyrelsen.

Lørdagsfrokosten var blevet Møllens faste omdrejningspunkt. Det var her man mødtes, snakkede om løst og fast, traf aftaler om møder og aktiviteter. Støjniveauet kunne nå uanede højder, når snakken gik.

Hver lørdag kom 20-40 mennesker

og spiste. Frokosten stod på bordene mellem kl. 12 og 14. To mølleandele, det vil normalt sige to familier, stod for arrangementet. Det stod dem frit for, hvad der serveredes. Normalt en traditionel dansk frokost med sild, forskelligt pålæg og lækre lune retter, sluttende med en ostepanretning. Mange mølleværter benyttede lejligheden til at præsentere forskellige specialiteter. Somme tider serveredes varm mad, som skipperlabskovs, frikassé eller retter præget af årstiden f. eks. risengrød.

Det var noget af en opgave at være møllevært. Man vidste jo ikke, hvor mange der kom. Hvis fremmødet svigtede, havde man frokost til flere uger derhjemme, eller måske blev der



kun spegepølse og leverpostej til de sidst ankomne. Men trøsten var, at nu kunne man frit spise frokost i omtrent et halvt år, inden man skulle på den igen.



Det blev også tradition, at Møllen markerede runde fødselsdage, sølvbryllupper og lignende med en gave. Dette udløste så med passende mellemrum, at der serveredes snaps til lørdagsfrokosten, hvilket kunne være endnu en årsag til, at støjniveauet steg voldsomt. Men alle hyggede sig, indtil de skulle hjem og slå græs, støvsuge eller hellige sig andre hjemlige sysler.

Den store tilstrømning til lørdagsfrokosterne, hvor der næppe var plads til, at man kunne rejse sig op igen, hvis man først havde sat sig, satte nogle tanker i gang omkring bordopstilling og indretningen i Magasinet. Poul Hesbjerg og Erik Labori udarbejdede forskellige forslag til indretningen,

Fuld gang i genopbygningen af ”Møllen i Ganløse”

således at der blev lidt bedre plads ved bordene og bedre funktion i køkkenregionerne. Efter mange og lange diskussioner nåede man et resultat, de fleste kunne tilslutte sig.

Arrangementerne i Mølleregi ændrede sig i retning af at være mere udfarende. Der blev arrangeret kroophold i Nysted, Parisertur, cykelture i omegnen, Nattergaleture med Søren Vinding som kyndig turleder, ture til kulturelle arrangementer og steder som Jægerpris slot, Rungstedlund, byvandring i København m.m.

I 1990 blev der holdt 20 års jubilæum med byvandring i Ganløse, arrangeret af Poul Hesbjerg, dans til spillemandsmusik, pétanquespil og naturligtvis

fest om aftenen. Det er muligt, at naboerne ikke var lige så tilfredse med arrangementet som møllevennerne.

1.7

De nye tider i 90erne.

Møllen ligger badet i lys. Er der ild i Møllen? Nej, det er blot de tossede møllefolk, som i anledning af et eller andet skørt arrangement har illumineret Møllen. Snakken går i Ganløse.

Der lyder sagte musik fra det nye musikanlæg. Ølkonen, Ulla Dige, rasler med flasker og fylder lageret op. Folk er så småt begyndt at stimle sammen i baren. Claus Dige afleverer de sidste nye historier, inden han forsvinder igen.

I 1991 fik vi ny formand igen, Jutta Hovard, som tidligere havde været en effektiv sekretær for bestyrelsen. Den nye generation tog over. Bar og køkken i Magasinet blev ombygget med tømmermanden, Arne Christensen, i spidsen. Der blev indkøbt nye borde til Magasinet, som passede til den nye indretning. En hær af rengøringsfolk med Hanne og Erik Larsen i front gik i gang med støvsuger og sæbelud, således at Møllefolkene kunne nyde deres lørdagsfrokost i de nye omgivelser fri for støv og savsmuld.

”De nye”, Helle, Svend, Jytte og Søren, Sanne, Annette og Arne, mente at ombygningen måtte fejres med en fest i ”Trædemøllen”. En kæmpesucces med godt humør og god musik af Medaljens

Nytår 1995: Helle, Per J, Inge V, Kn. Erik, Hanne L, Per A, Ulla og Erik LO

bagside. Det blev fortalt, at den sidste "Mølleånd" først forlod Møllen kl. 7 om morgenen.

Den øverste etage i Møllen, Hatteloftet og hatten, der i mange år havde fungeret som pulterkammer, blev sat i stand. Hvilken funktion det øverste loft skal have, udover udsigtsrum, er endnu ikke helt klart.

Så opstod der en ide om, at Møllen også burde have en pétanque-bane. Efter nogen snak oprettede en kreds af møllevenner en pétanque-klub, som også var åben for andre end møllevenner. Efter forhandlinger med kommunen etablerede klubben en bane foran Møllen til gavn og glæde for såvel møllevenner som andre Ganlødere.



Vi kom ind i en periode, hvor der blev fejret mange "private" begivenheder, hvor møllevennerne deltog. Det var runde fødselsdage, sølvbryllupper og

desværre også et par begravelser. To tidligere mølleformænd, Finn Dalum og Tøf, døde.

Elektronikken har også holdt sit indtog i Møllen. Et meget fint musik anlæg, der kan spille individuelt på flere etager samtidig, er installeret. Det kræver en vis færdighed at betjene det, men Ole Hag har lavet en vejledning og giver også gerne lektioner i brugen.

Det er blevet nye tider. Før i tiden kunne vi sidde på de bare stole, men nu har vi fået fine hynder, syet af et hold dygtige sypiger. Ja, nogle opgaver er stadig kønsbestemt! Dette giver sig også udslag i, at det nok overvejende er mænd, der må passe og vedligeholde billardbordet.

Ved indgangen til jubilæumsåret blev der holdt en gevaldig nytårsfest. Uden særlig planlægning blev der stabled en herlig middag på benene. Møllen blev pyntet, og der blev lavet underholdning, noget arrangeret, andet var spontant. Alt sammen fremtryllet af ihærdige møllevenner.

1.8

Fremtiden

Jamen, er det ikke en laser-stråle, der danner ring om Møllens hat? Nu er det altså for galt.

Vi skal nu tage hul på de næste 25 år, hvad vil fremtiden bringe?

Møllen er gennem de 25 år, der er

Ganløse Mølle 1937

gået, blevet en vigtig del af byens liv. Den er endog blevet Ganløses vartegn. Møllen er blevet afbilledet på købmandens vinflasker og det er hyggeligt at møde biler rundt om i landet med det ovale mærke med Ganløse Mølle, som Idrættens venner har solgt til fordel for Ganløses sportsungdom gennem flere år.

Gennem årene har møllefolket da også forsøgt at leve op til et image med en åbenhed overfor Ganløserne uden for møllekredsen. Der er afholdt mange åbenthuss arrangementer, og enhver, som har vist interesse, er blevet vist rundt og har fået fortalt om funktionen og aktiviteterne i Møllen. Gæster er blevet inviteret til studiekredse og møllefester, - alt sammen for at få et





godt og åbent miljø i Møllen, som ikke danner grobund for mytedannelser og tanker om logevirksomhed.

Der har gennem tiden været mange ideer om, hvad Møllen kunne bruges til. Ikke alle er blevet realiseret, f.eks. er det planlagte atelier på Kværnloftet endt som billardstue, ak ja! Men Møllen har fungeret i 25 år med et godt fællesskab til trods for, at møllevennerne er en flok meget forskellige mennesker af forskelligt temperament og opfattelse af tilværelsen. Dette har nok været Møllens styrke.

For Møllens fremtidige liv er det vigtigt, at åbenheden bevares og udbygges, således at Møllelivet ikke stivner. Skønt der stadig er enkelte tilbage

Dagen efter en kraftig vinterstorm

blandt møllevennerne, som har været med fra starten, har de fleste andele skiftet hænder gennem tiden, nogle én, andre flere gange. Denne naturlige udskiftning af medlemmer hen ad vejen er vigtig for at bevare et sundt mølleliv, som ikke stivner i gamle traditioner og lukkethed.

Og for de møllefolk, der har været med fra starten, har det været dejligt at se Møllen blomstre med mange af de intentioner, som dannede grundlag for projektet. Det er faktisk lykkedes at ”flytte ligusterhækken lidt udad”, og fritidsklubben for voksne har nu fungeret i 25 år. - Vel har det vekslet mellem gode og aktive perioder, - og perioder, hvor aktiviteterne måske har kørt på et lavere blus.

Lad os håbe, at Møllen vil bestå i mange år endnu under de skiftende forhold, som man nu kan forvente. Idegrundlaget har vist sig levedygtigt, og så er det op til Møllevennerne at forstå vigtigheden af, at følge med tiden, være åbne og sørge for, at Møllen ud over at være byens vartegn også indholdsmæssigt kommer til at betyde noget positivt for Ganløses borgere.

Det er altså nu 25 år siden, at vi gik i gang med at redde Møllen fra nedrivning, Der er liv i og omkring Møllen. Det er da herligt en sommeraften at slentre forbi Møllen, indsnuse duften af sommer, høre nattergalen i det fjerne, samtidig med at man ser Møllens silhuet på den lyse nattehimmel, eller måske nyde en kølig øl på omgangen.

De næste 12½ år (1995-2007)

En ny historie-epoke

Indgangen til perioden efter de første 25 år blev fejret på behørig vis. Der var åbent hus og reception på selve dagen, torsdag den 22. juni 1995, med udskænkning, gaver, taler og musik. Og om lørdagen var der jubilæumsfest for møllevennerne. Til formålet var arrangeret telt på græsplænen foran Møllen, så alle ca. 70 deltagere kunne være på samme niveau på denne store festdag. Og se det var en rigtig mølle-

fest! Med herlig mad og drikke serveret af unge, lokale tjenere, taler og sang. Og selv om det ikke var Møllens sædvanlige husorkester, ”Medaljens bagside”, men derimod et lokalt band under ledelse af Kasper Poppe, der leverede dansemusikken den aften og nat, så blev der danset til langt ind i den lyse morgen i dejligt midsommervejr.

Men hverdagen truede Møllens fysiske

rammer. Blot en uge forud for jubilæet havde Møllen den 17. juni 1995 modtaget dommen fra møllebygger Jens Jørgensen, Faxe Ladeplads: Jens møllebygger konstaterer lakonisk, at Møllens spånbeklædning er forkert monteret, at samlingerne i hjørnerne, samt inddækning ved vinduer og døre er mangelfulde, at de eksisterende spåner er for brede, og at spånerne flækker eller revner, så regnvandet trænger ind og der opstår gode vækstbetingelser for svampe.

Det var en hård dom at modtage. Ikke mindst for de oprindelige møllemedlemmer, der i deres ansigts sved og med en stor portion idealisme havde været med til at beklæde møllen med spåner 25 år tidligere, og som nu

- trods forsikring om at møllespåner kunne holde i 50 år - måtte konstatere, at tidens tand er ligeglad med idealisme, store ord om fællesskab og hårdt arbejde. Naturen arbejder upåvirket af politiske idealer og tidens strømninger.

Jens møllebyggers dom af 17. juni 1995 danner på flere måder indgangen til en ny epoke i Møllens historie. Ikke blot var den en konstatering af, at hvad der fysisk var bygget op i de forudgående 25 år nu var i forfald. Men den gjorde det også synligt, at de ildsjæle, der oprindeligt havde bidraget, ikke kun med idealisme og arbejdskraft, men også med materialer, entreprenørmaskiner og ekspertise, nu ikke længere var til stede. Konse-

kvensen heraf var, at møllemedlemmerne med nogen bekymring læste sidste del af Jens møllebyggers dom, nemlig at fremstilling, levering og opsætning af nye tujaspåner mv. på ”mølleskroget” (kunne han dog ikke have anvendt et andet ord!?) ville koste 124.600 kr. plus moms. Hvor skulle man skaffe de penge fra?

En anden konsekvens var konstateringen af, at indsatsen omkring Møllen nu ikke mere bestod i at bygge op, men at forhindre forfald. Selv om det ikke direkte blev diskuteret, så tror jeg, at det på det mentale plan gav anledning til overvejelser omkring, hvad fremtidens ”projekt” skulle være. Hvor var mølleånden? Hvilke idealer og mål skulle danne grundlag for det

fremtidige virke? Hvis der skulle ofres penge og ressourcer måtte der være en højere mening/formål.

Men bekymringerne omkring økonomien viste sig at være unødvendige. Og sådan er det jo ofte med bekymringer. Udlejning af møllehatten til mobiltelefoniselskaber gav Møllen det økonomiske fundament for Møllens vedligeholdelse i de næste mange år. Mere herom i det følgende.

Hvordan det gik med idealerne og hvad der - ud over at holde Møllen i pæn og ordentlig stand, således at den fortsat kunne være Ganløses stolte vartegn - skulle være målet for det fremtidige møllefællesskab, står mere uklart. Men det var her i midten af

90'erne at det blev indføjet i møllens vedtægter, at Møllen var at betragte som et fritidshjem for voksne. Deri kunne bl.a. ligge en erkendelse af at møllevennerne individuelt også deltager i netværk uden for Møllen.

2.2

Nye spåner finansieres af banklån

På generalforsamlingen i november 1995 blev det besluttet, at Møllen skulle have nye spåner som anbefalet af Jens møllebygger. Der var fuld enighed om udskiftning af spåner skulle forestås af professionelle håndværkere, og at udgiften skulle finansieres gennem optagelse af et banklån. Arne

Møllen 2007



Kristensen lavede udbudsmateriale og Ole Hag, der var et af de nye mølle-medlemmer, indtrådte i spånudvalget som også bestod af Per Ammundsen og Ole Schuster.

Spånerne blev udskiftet i løbet af 1996 af møllebygger Jens Jørgensen, Faxeladeplads, der havde givet tilbud på 161.191 kr. plus moms, i alt godt 200.000 kr. for nedtagning af gamle spåner og opsætning af nye 4-lags tujaspåner. Der blev kun foretaget udskiftning af spåner på møllens sider, idet det blev vurderet at spånerne på hatten var i rimelig stand - specielt set i forhold til den merpris en udskiftning af spåner på hatten ville koste.

Finansieringen blev foretaget ved

optagelse af lån i Københavns Andelskasse, og i den forbindelse skulle møllevennerne sige ja til pantsætning af Møllen. For at finansiere betaling af renter og afdrag blev det månedlige driftsbidrag per andel hævet fra 100 til 150 kr. pr. måned. Afslutningen på arbejdet med opsætning af spåner blev fejret med en spånfest i Møllen den 5. oktober 1996.

2.3

Mandemad og andre nye traditioner

Opsætning af nye spåner blev det sidste projekt i Jutta Hovards formandsperiode. Efter tre perioder i formandsstolen kunne hun ikke genvælges, og Ole Hag blev valgt som ny formand.

Underholdning af mandemadsholdet 2006

Valget af Ole Hag som formand var-
lede en mere ”forretningsmæssig”
periode i Møllens historie.

Selv om diskussioner om spåner,
penge og banklån fyldte en del var det
plads til andet. Der blev blandt andet
afholdt førstehjælpskursus, hvor man
bl.a. fik undervisning i at give hjer-
temassage. Den store tilslutning til
dette arrangement var udtryk for møl-
lemedlemmernes store hjælpsomhed,
men også for at gennemsnitsalderen
for møllemedlemmerne fortsat var
stigende.

I februar 1996 var fire modne møl-
lemænd, Peter Dohn, Per Ammund-
sen, Mogens Mølgaard og Erik Labori
Olsen, værter ved en fællesspisning i

*Kokken (Tonni) og kaptajnen (Mogens) styrer
mandemaden 2004*



Møllen. Det var et aldeles glimrende traktement, som udover maden omfattede underholdning og musik, og fuld oprydning efter festen næste dag. De fire mænd opnåede på én aften ikke alene stor respekt for deres kulinariske og anden formåen, men de satte også gang i en tradition, som i de følgende år skulle blive kendt som mandemadsfester.

De årlige mandemadsfester er blevet en særlig institution i Møllens nyere historie. Festerne har siden 1996 været afholdt hvert år i den mørkeste og koldeste vintertid, og har over tiden udviklet sig til fester opbygget over udvalgte temaer. Ud over mad og drikke omfatter disse fester også underholdning udført af de samme modne møllemænd, som også foreta-

ger borddækning, laver mad, serverer mad, vasker op og gør rent. Underholdningen er typisk ganske plat, men ikke desto mindre af aldeles underholdende karakter. Planlægningen af disse fester er et særligt kapitel, som kun kan skrives at de modne mænd, som har deltaget undervejs. Men der er mange myter knyttet til den ihærdighed, hvormed mandemadsholdet - ofte med start flere måneder forud - gennemfører planlægningen af næste års mandemadsfest.

Mandemadsholdet er udvidet, og der har - efter en vis oplæringsperiode for nye medlemmer - været udskiftninger undervejs. Det sidste mandemadshold (som ved arrangementet i 2007 kaldte sig 7GM) bestod af Erik Abrahamsen,

Erik Larsen, Per Persson, Tonni Jørgensen, Jan Hovard, Erik Rasmussen og Mogens Mølgaard.

En anden tradition blev også etableret i 1996. Som udgang på året afholdt ca. 25 møllevenner fælles nytårsfest på



Poul Hesbjerg og Erik Labori i usædvanligt antræk 2006

Møllen. Denne tradition blev fortsat i mange år, ofte med Per Ammundsen som primus motor og som den, der sørgede for indkøb af det røde kød.

2.4

Antenner i Møllen

Med valget af Ole Hag som ny formand i 1996 havde Møllen fået en formand med baggrund i erhvervslivet. Dette skulle i de efterfølgende år vise sig at være en fordel for Møllen i forbindelse med Møllens forhandlinger med mobiltelefonselskaber om opsætning af mobilantener i Møllen.

Den første forespørgsel om opsætning af antenner i møllehatten kom fra Tele Danmark Mobil i 1997. I en lokalplan



Møllehatten males. Udsigt over Ganløse mod vest, 2003

for Ganløse Bymidte vedtaget af Stenløse Byråd den 17. december 1997 var Ganløse Mølle blevet udpeget som placeringsmulighed for mobiltelefoniantenner. Og hermed var vejen banet for Møllens forhandlinger med teleselskaber om de økonomiske betingelser for opsætning af antenner i Møllen. Samtidig blev ønsket fra Ganløses Borgergruppe (hvor flere møllemedlemmer var særdeles aktive) om at undgå nye grimme stålmaster til mobilantener i Ganløse, indirekte tilgodeset. Der var således skabt baggrund for at såvel de "forretningsorienterede" som de "naturbevaringsinteresserede" medlemmer af Møllen kunne stå sammen om at støtte forslaget om at Møllen sagde ja tak til antenner i hatten. Mod en passende økonomisk kompensation,

Fundamentet for den nye vindrose. Udsigt mod øst, 2003



forstås. Møllen, der var etableret med tanker på genopbygningen og det sociale samvær, også kaldet "Mølleånden", var nu blevet en forretning med delvis finansiering gennem antenne-

indtægterne. Men det socialt samvær var stadig det centrale.

I løbet af 1998 blev der skrevet kontrakt om opsætning af mobilantennener med de tre teleselskaber Telia, Sonofon og Mobilix, og byggeriet af underjordisk kælder ved siden af motorhuset og trækning af kabler til møllehatten blev gennemført under Per Ammundsens tilsyn. Og som traditionen er i Møllen blev det hele fejret med en antennefest i Møllen den 30. januar 1999. Det økonomiske grundlaget for Møllen var ændret, og gav mulighed for en udvidelse af aktiviteterne.

Undervejs i forløbet blev andelsselskabet ”Møllen i Ganløse a.m.b.a.” momsregistreret, idet man nu qua sine

indtægter fra udlejning af hatten nu formelt var en skattepligtig erhvervsvirksomhed. Senere blev også a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) ændret, idet advokater og myndigheder fandt at der nu ikke længere var tale om et formelt andelsselskab, men derimod blot en forening. Derfor har Møllen nu navnet ”Møllen i Ganløse f.m.b.a.”

Trods navneændring og ændring af sin status til erhvervsvirksomhed fungerede Møllen stort set som den altid har gjort. Pengene fra teleselskaberne blev dog et værdsat tilskud til vedligeholdelse af Møllen. Og det månedlige driftsbidrag, som i forbindelse med opsætning af nye spåner og lånoptagelsen i 1996 blev hævet til 150 kr. pr.

måned, blev igen nedsat til de mere overkommelige 100 kr. pr. måned. Og så har den nye indtægtskilde også skabt plads for at der kunne ydes tilskud til de egentlige mølleaktiviteter, dvs. de sociale arrangementer, herunder ikke mindst de årlige udflugter.

2.5

Aktiviteter og udflugter

En af de helt centrale aktiviteter i Møllen var uforstyrret lørdagsfrokosterne. Denne centrale institution måtte ingen røre. Og hvis der en enkelt gang blev meddelt aflysning på grund af Mølleudflugt eller af anden vigtig årsag, så blev der klaget fra de enkelte, som fandt at intet kunne overskygge en lørdagsfrokost.

Cykeltur maj 2005

Til koordinering af aktiviteter og arbejdsopgaver i og uden for Møllen blev der ved de årlige Mølle møder valgt medlemmer til de enkelte udvalg. Hver gang en ny arbejdsopgave eller relevant aktivitet blev nævnt, nedsattes et nyt udvalg. Ved Mølle-





mødet i 2001 var der således 18 udvalg, hvoraf brandudstøvs-udvalget, tilsynsførende-udvalget, bænke-på-omgangen-udvalget og webmaster-udvalget var blandt de senest tilkomne. Sidstnævnte udvalg var kommet til da Møllen fik sin egen hjemmeside, og brandudstøvs-udvalget havde en opblomstring i forbindelse med etablering af en flugtvej i Omgangen i år 2000. Men nogen egentlig brandøvelse var det dog aldrig blevet til, skønt emnet undertiden blev berørt.

For at skelne mellem aktiviteter **i Møllen** og aktiviteter **uden for Møllen**, blev Aktivitetsudvalget opdelt i tilsvarende deludvalg.

Blandt de centrale aktiviteter **i Møllen** var de siden 2001 eksisterende så-

Arbejdslørdag 2006. Formanden pudser vinduer

kaldte nørkleaftener, iværksat og undervejs styret af Sanne Labori Olsen. Møllepigerne har i alle årene været gode til at slutte op om disse syaftener. Mændenes forsøg på sideløbende at arrangere billardaftener havde ikke helt så stor tilslutning, og man nåede aldrig op på tidligere storhedstider med afholdelse af årlige mesterskaber. Det blev nu kun til lidt hyggespil. Mere gang var der for mændenes vedkommende i de udendørs sysler, hvor specielt Møllens lokale lystfiskerklub formåede at skabe og udbygge sine aktiviteter over årene. Og så var mændene - såvel som andre møllemedlemmer - sikre deltagere ved arrangementer i Møllen som vinsmagning, ølsmagning og ostesmagning.

Men de store **ud-af-Møllen** arrangementer var fortsat de årlige skovture. Der blev aflagt besøg både i bl.a. Gifhorn, Tyskland, i Gislaved, Sverige og på Tåsinge, hvor man dansede og overnattede på Troense kro. Og så var der den mere beskedne, men ikke mindre vellykkede cykeltur til Raadvad med overnatning på vandrehjemmet. Alle ture havde god tilslutning fra møllevennerne.

2.6

Fortsat renovering af Møllen

Den renovering af Møllen, som var påbegyndt med udskiftninger af spåner i 1996, fortsatte i de følgende år.

Men mens spånudskiftningen i 1996



Den nye stenbænk indvies. Åse Olsen, Mogens Mølgaard, Erik Labori, Tonni Jørgensen, 2006

ten. Nye antenner måtte flyttes ud på en af Jens Møllebygger til formålet konstrueret vindrose, som fik plads på det nye stavær, og antenner og vindrose blev så sindrigt konstrueret, at antennernes placering på vindrosens blade knap nok kunne anes. Og dermed kunne Møllens funktion som hjemsted for mobiltelefoniantenner fortsætte uden at hverken møllemedlemmer eller Ganløseborgere fik ondt heraf.

måtte finansieres ved lånoptagelse, blev de efterfølgende tiltag finansieret ved indtægter fra udlejning af plads til antenner. Antenne-forretningen var i fortsat vækst, og i 2003 kunne der ikke være flere antenner i møllehat-

Men man turde ikke binde an med at sætte egentlige vinger på Møllen. Det var ellers fristende, for hvor mange antenner kunne der ikke være på sådan et sæt vinger!

Inden døre blev der også fortaget

forbedringer. Broloftet blev hensigtsmæssigt møbleret med mindre borde efter indstilling fra et langtidsholdbart udvalg. Og problemet med varme (for lidt eller for meget) i Møllen blev søgt løst ved installering af en varmepumpe, som kunne hente de dyre kilowatt-timer ud af den blå luft.

2.7

Formandsskifte og yngre medlemmer

Ole Hag kunne i 2002 efter 6 år som formand ikke sidde i formandsstolen længere. Det var vigtigt for Møllen at man i denne periode, hvor Møllen begyndte at udleje antenneplads, havde en kapacitet som Ole til at styre de ”forretningsmæssige” sager. Ole fort-

satte i årene efter som formand for det i Møllen efterhånden centrale antenneudvalg. Det var godt, da Ole over årene havde opbygget en betydelig ekspertise i at omgås antennefirmaer og deres entreprenører.

Som afløser for Ole Hag valgtes Claus Dindler som formand. Claus var blevet medlem af Møllen i 1995, og som en udadvendt personlighed og med sit engagement i byen, varsledes der med hans tiltræden som formand en periode med mere åbenhed. I den forbindelse var det ikke uden betydning, at Claus sammen med sin kone Hanne underviste unge (og ældre) ganløseborere i dans i Ganløsehallen.

Over årene havde gennemsnitsalderen

Claus Dindler ved HCA fest 2005



Hanne, Jytte, Sanne og Helle forbereder HCA fest



*Søren Vinding og Svend Rasmussen gør vinen klar
ved HCA fest 2005*



*H.C.Andersen festudvalget 2005:
Bagest: Hanne, Peder, Claus, Hanne, Alice, Svend, Jytte.
Forrest: Kirsten, Sanne, Søren, Helle, Knud Erik*

for møllemedlemmerne været stigende. Nye møllemedlemmer havde ofte været over gennemsnitsalderen, og de eksisterende møllemedlemmer blev naturligvis ældre. Der måtte derfor gøres en ekstraordinær indsats for et ”generationsskifte”, hvis ikke Møllen skulle ende som en ren pensionistklub.

Claus’ ide var, at der på én gang skulle en større gruppe (3-5 par) unge mennesker (gerne med mindre børn) ind i Møllen. Disse nye kunne så danne en ”kerne” for den fremtidige udvikling. Med henblik herpå blev man i en periode tilbageholdene med at få nye medlemmer ind når gamle trådte ud, idet man gerne ville have et antal

andele i reserve, hvis en gruppe unge mennesker stod klar.

I 2004 lykkedes det Claus at få samlet 5 nye yngre par som nye medlemmer i Møllen. Beklageligvis lykkedes det ikke Møllen at holde på alle disse nye medlemmer. Men Anni og Steen samt Lisette og Michael blev, og er nu fuldt integrerede møllemedlemmer. Og i 2006 kom yderligere 4 nye unge par som møllemedlemmer. Så for første gang i mange år er der nu barnegråd, ikke kun fra møllemedlemmernes børnebørn og oldebørn, men nu også fra møllemedlemmers børn.

Ved udløbet af sin formandsperiode på generalforsamlingen i oktober 2007 kunne Claus således se tilbage på en



formandsperiode, hvor Møllen trådte ind i en medlemsmæssig foryngelseskur, og hvor økonomien tillader at Møllen nu kan realisere den danske reklameverdens slogan om, at *alle har ret til et fedt køkken*. Måske kommer der både opvaskemaskine og fadøls-anlæg. Møllen er kommet på materiel udviklingshøjde med det øvrige Danmark, og rammerne er nu til stede for en lykkelig fremtid.

På vej hjem. Ca. år 2000

Bilag 1.

Møllens historie 1863 - 1970

(revideret udgave)

Den første møller

Før i tiden skulle der særlig tilladelse til at opføre og drive en mølle, men da monopolet blev ophævet i 1862, blev der opført en mængde nye møller ud over landet.

Således blev møllen i Ganløse opført allerede i 1863 på et højdedrag, der dengang lå et halvt hundrede meter uden for landsbyen. Det var en såkaldt 'gallerihollænder', det vil sige, at vingerne var fastgjort i en møllehat, der kunne drejes op mod vinden ved

hjælp af en 'svans' – nogle lange stænger – som kunne betjenes fra 'omgangen' rundt om møllen.

Samtidig med Møllen opførtes bageriet i Ganløse, og det var de første firs år en integreret del af møllevirksomheden.

Årene 1878 - 1907

Møllen ejedes herefter i 24 år af Møller Theter. Det fremgår af bogen, "Danske Møller", udgivet af Erhvervs-

forlaget for Håndværk, Handel og Industri i 1934, at Niels Chr. Nielsen, født 7. maj 1878 i Gundsømagle, overtog Ganløse Mølle den 1. april 1902. Han blev den 4. marts 1898 gift med Johanne, født Johansen.

Møllen brænder

I 1907 brændte møllen, men den blev genopført samme år – større end tidligere og forsynet med et krøgeværk, dvs. en vindrose, som kunne dreje møllehatten. Møllevingerne var ny 'jalousi-vinger' med lameller, der kunne regulere vingernes fart. Lamellerne var skiftevis malet røde og hvide.

- Sikkert præget af de stærke nationale følelser, der herskede på den tid.
- Det må have været et flot syn.

Det usædvanlige ved Ganløse Mølle er,

at det murede fundament er firkantet. Normalt er møllefundamenter nemlig ottekantede. Dette har medført et problem ved de fire hjørner, som måtte mures med et fald og inddækkes for at slutte til den ottekantede overdel. Til gengæld giver det betydeligt bedre forhold i 'grunden', hvor vognene skulle køre ind med kornsækkene. Man har således kunnet placere vognporten i sydsiden, hvilket har gjort det betydelig nemmere at anbringe det maskineri, som trækker sækkene op og ned.

Møllen får motor

I 1931 blev der indlagt elektrisk kraft i Møllen, og man har sikkert haft en elmotor til at trække en lille kværn. I en periode har der, efter den høje skorsten at dømme, været opstillet en

dampmaskine i "Maskinhuset" ved siden af Møllen. Senere er man gået fra dampkraft over til petroleumsmotor. Maskinerne blev anvendt til at trække nogle af kværnene, når det var vindstille. Formentlig omkring 1934-35 ejedes møllen af Bagermester Petersen, Hørve Bageri.

Den sidste møller

I årene efter 1935 ejedes møllen af Bagermester Marius Hansen fra Sandved pr. Næstved. Hans søn, som hedder Mogens W. Hansen og bor i Lønne, Nr. Nebel, sendte i 1975 et billede af møllen fra omkring 1937.

En person (måske en møllersvend) ved navn Henry Jensen, har på nogenlunde samme tid, d.v.s. d. 18. april

1937, indridser sit navn i en bjælke på Kværnloftet, nu dækket af indvendig beklædning. Vi ved også, at en Bagermester, Helge Knudsen, senere overtager Møllen.

Møleværket bliver solgt

Omkring 1944-45 blev møllekværne, drivhjul og anden mekanik solgt til et par smede, der arbejdede på Rådved Knivfabrik, som ønskede at starte egen knivfabrik, hvor det blev brugt til maskineriet, de fremstillede knive o.a. på. Det fortælles, at den ene tog mølleren med på kroen og drak ham fuld, medens den anden tømte møllen for mekanik. Hvis det er rigtigt, blev der nok afregnet til en rimelig pris. De kørte alt maskineriet bort i en gammel udrangeret ambulance.

Møllen som sommerhus

På et tidpunkt blev møllen købt af et par københavnere, som ville anvende det som landliggerhus. Det var den senere landsretsagfører Anker Thide og civilingeniør Ove Højbjerg-Pedersen, der anvendte det som sommerbolig for sig selv og deres familier. De indsatte bl.a. det store vindue på Magasinet, ligesom der blev opsat en brændeovn, hvorfra røgen førtes gennem et uisolaret rør over til skorstenen på maskinhuset - en konstruktion, som var dømt til at producere store mængder af løbesod.

Møllen som udlejningsejendom

I efteråret 1949 ophængte ejerne et opslag i porten til kunstakademiet, hvor det blev tilbudt at leje møllen for

hundrede kroner om måneden. Kunstmaleren Kasper Heiberg, som på det tidpunkt blev uddannet på akademiet, traf derefter aftale med ejerne og flyttede ind med sin kæreste, Ellen, og et par gode venner fra DKU, landskabsmaleren Erik Reinwald og den dengang kun 18-årige Henning Lyhne Christensen, som i dag bor på Almager i Ganløse.

Men det var koldt at komme gennem vinteren, og allerede om foråret var kun Lyhne tilbage i Møllen, mens de øvrige beboere havde fundet andre opholdssteder.

Møllen som interessentskab og kollektiv. I en periode herefter kom Lyhnes venner og venners venner jævnligt på kortere eller længere ophold i Ganløse

Møllen den vinter....



Mølle - bl.a. var både de navnkundige personer Glob og Schade på besøg. Lyhne fik ganske vist tilbudt at købe møllen, men det var hans økonomi ikke til.

Købmand Willy Hansen var derimod interesseret i at købe Møllen for at indrette den til kornlager. Det endte imidlertid med at Lyhne lejede Møllen for 200 kr. om måneden (hvoraf de 100 kr. var henlæggelse til køb), og købmanden byggede den grimme silo ved "foderstoffem" på Farumvej.

I efteråret 1951 blev 16 af de mennesker, som kom på besøg i møllen enige om at oprette interessentskabet Ganløse Mølle, hvor hver lovede at betale 25,- kr. om måneden, indtil møllen var

betalt. Prisen var dengang 9.400 kr.

Interessentskabet bestod hovedsaglig af mennesker, som kendte hverandre fra værtshusene i minefeltet, der jo dengang var et kulturelt samlingssted. En del var kunstnere, bl.a. "Bamse" Kragh-Jacobsen (som ejede værtshuset 2-kanten), Jean Gaugin, som først og fremmest er keramikker, Keld Tutein, som var brugskunstner og Henning Lyhne, som mest arbejder med skulpturer. Desuden deltog arkitekten Jørn Albertsen, Bjørn Johan Svendsen (efterkommer af komponisten) samt Ebbe Keldgaard, Svend Brorson, Birgitte Dragør, Otto Jacobsen, Ole Haslund, Mogens Christensen, Werner Johansen, Hans Simonsgård, Ulla Smidt og endelig Vagn

Darre, som var ekspeditionssekretær i finansministeret og fungerede som en slags overhoved for kollektivet.

Møllen forfalder

I begyndelsen var dette kollektiv et levende midtpunkt for venstreorienterede debatter om moderne kunst, kultur og politik, men i løbet af de efterfølgende 18 år gik kollektivet i opløsning, og til sidst var det kun Vagn Darre, der anvendte og tilså Møllen. Og alt imens forfaldt bygningen. Spånene blæste af, omgangen rådne, duer, mus og rotter var eneste beboere. Hvad der i øvrigt skete herefter, er berettet foran.

Bilag 2.

Tidstavle 1970 – 2007

År

Udvalgte begivenheder

Bestyrelse

1970

Etablering af initiativgruppe

Slutseddel og skødeskrivning

Stiftende generalforsamling

Oprydning og istandsættelse

50 andele á 500 kr. til salg

Elo Ervolder, fm

Lizzie Kristensen, sekr.

Bent Romar, kas.

Tøf Vestergård

John Orfelt

1971

Restaurering og genopbygning

Generalforsam. på Skibstedgård

Tegninger og byggetilladelse

Forslag til indretning

Hatten ned, hatten op

Elo Ervolder, fm

Lizzie Kristensen, sekr.

Bent Romar, kas.

Tøf Vestergård

John Orfelt

1972

Hattefest med Jazz
Byggekoordinatør styrer
aktiviteterne.

Værtsparordningen starter

Fødselsdagsfest med bål

Erik Labori Olsen, fm.

Jette Krogh, sekr.

Bent Romar, kas.

Tøf Vestergård

John Orfelt

1973

Møllekalender til styring af
aktiviteter i Møllen.

Studiekreds - eksistentialisme

”Møllekværnen” starter

Gule ærter - første gang

Erik Labori Olsen, fm

Jette Krogh, sekr.

Karsten Dyhrfeldt, kas.

Tøf Vestergård

Annette Landberg

1974

Studiekreds. - Grænser for vækst

Skovtur til Bognæs

Nyt beslutningsdemokrati -
vedtægtsændring forkastes.

”Syng selv” aften

Erik Labori Olsen, fm

Jette Krogh, sekr.

Karsten Dyhr, kas.

Tøf Vestergård

Annette Landberg

1975

Mølle møde indføres
B/ringeliste starter
Valg aften i Møllen
Egnshistorisk udstilling
Bellmann aften
Erik Labori Olsen, fm
Jette Krogh, sekr.
Lis Heinsbæk, kas.
Tøf Vestergård
Ib Funk

1976

Værtspår- og rengørings-
ordning halter
Artikel i Søndags BT om Møllen
Fællesspisning - fredag aften
Månedens plade
Erik Labori Olsen, fm

Alice Scheldt, sekr.
Lis Heinsbæk, kas.
Tøf Vestergård
Ib Funk

1977

Billard på kværnloftet
"Cabaret Moulin"
Skovtur i hestevogn
Maskinhuset sættes i stand
Udstilling af keramik og stoftryk
Erik Labori Olsen, fm
Alice Scheldt, sekr.
Lis Heinsbæk, kas.
Ole Jørgensen
Britta Ervolder

1978

Arbejds-weekend indføres
Privat brug af Møllen
diskuterer.

Cykeltur i Ganløses omegn

Jazz-bal - Egnshistorie

Tøf Vestergård, fm.

Vagn Christensen, sekr.

Lis Heinsbæk, kas.

Ole Jørgensen

Britta Ervolder

1979

Diskussioner mellem ”duer” og
”høge”, bl.a. kontingentrestanter.

”Kanal 79” sang og underholdning

Snapsefestival-skærtorsdag

Besøg fra Gambia

Tøf Vestergård, fm

Vagn Christensen, sekr.

Karin Sejer, kas.

Ole Jørgensen

Vera Hasling

1980

Studiekreds med præsten

Teatertur - ”Cyrano de Berg.”

Åbent hus i Møllen

Opera – Det Kgl. Teater

Billardturnering

Tøf Vestergård, fm

Vera Hasling, sekr.

Karin Sejer, kas.

Ole Jørgensen

Vagn Christensen

1981

Omgangen skal genopføres
Bergman film
Driftsbidrag sættes til 75 kr.
Møllekalender udsendes mdl.
Vinduer, døre sikres med gitter
Tøf Vestergård, fm
Vera Hasling, sekr.
Eli Mogensen, kas.
Ole Jørgensen
Vagn Christensen

1982

Klæd-ud fest
Klassisk musik aften
Underskud i ølkassen diskuteres
PR-dag med borgmestertale
Ganløse skiklub starter
Tøf Vestergård, fm

Vera Hasling, sekr.
Eli Mogensen, kas.
Ole Jørgensen
Vagn Christensen

1983

Happy feet swing band
Pinafore på Bellahøj
Udskiftning af vinduesinddækn.
Foredrag om møller
Debat: Hvem slår græsplænen?
Finn Dalum, fm
Vera Hasling, sekr.
Eli Mogensen, kas.
Bjarne Jensen
Vagn Christensen

1984

Møllebal med "Medaljen"

Scrapbogs-udvalg nedsættes
Foredrag om Portugals møller
Sund mad som livsform
Sangaftener
Finn Dalum, fm
Vera Hasling, sekr.
Eli Mogensen, kas.
Bjarne Jensen
Jutta Hovard

1985

Besøg fra Mauritius
15 års fødselsdag
Grøn mad i Møllen
Skovturen på Furesøen
I høj bølgegang
Jørgen Marcher, fm
Vera Hasling, sekr.
Eli Mogensen, kas.

Bjarne Jensen
Jutta Hovard

1986

Trappe til hatteloft
Skovtur til Mølle og
Bondegård i Nordsjælland
Creoler jazz
Morgencomplet
Jørgen Marcher, fm
Jutta Hovard, sekr.
Erik Labori O, kas.
Tøf Vestergård
Tove Jacobsen

1987

Mølleideen diskuteres igen
Byplan for Ganløse diskuteres
Kineser-fest

Skovtur: Bakken
Fotografering til debat
Jørgen Marcker, fm
Jutta Hovard, sekr.
Erik Labori O, kas.
Tøf Vestergård
Tove Jacobsen

1988

Foredrag.: Narko og indbrud
Country og Westem aften
Edvard Munck på Louisiana
Besøg i TV -byen
Foredrag.: Om Møllens fortid
Tøf Vesterg, fm
Jutta Hovard, sekr.
Erik Labori O, kas.
Normann Larsen
Knud Erik Scheldt

1989

Fest: Alice's restaurant
Foredrag om Ganløse Kirke
Mølletur til Paris
Film: Kilden i Provence
Mølletur til Nysted kro
Tøf Vesterg, fm
Jutta Hovard, sekr.
Erik Labori O, kas.
Normann Larsen
Knud Erik Scheldt

1990

Byvandring i København
Petanquebane anlægges
20-års fødselsdag med
byvandring i Ganløse m.m.
Besøg Jægerspris slot
Tøf Vesterg, fm

*Ulla Hansen, sekr.
Erik Labori O, kas.
Normann Larsen
Knud Erik Scheldt*

1991

Tryktaften - serigraf
Nattergaletur
Søndags Matine
Skovtur: Hellebæk Mølle
Hatteloft gøres færdig
*Jutta Hovard, fm
Ulla Hansen sekr.
Erik Labori O, kas.
Normann Larsen
Erik Larsen*

1992

Skovtur: Ganløse Ore

Spilleaften, Billard, ludo mm.
Besøg: Eksperimentarium og
Lyngby Mølle
Aften skovtur
*Jutta Hovard, fm
Ulla Hansen sekr.
Alice Scheldt, kas.
Svend Rasmussen
Erik Larsen*

1993

Bytur: Arbejdermuseet
Pinsetur: Trente Mølle
Foredrag Gennem vildmarken
Førstehjælpskursus
Cykeltur til Klokkekilden
*Jutta Hovard, fm
Ulla Hansen, sekr.
Alice Scheldt, kas.*

Svend Rasmussen

Erik Larsen

1994

60er fest

Portugisisk aften

Weekendtur til Sortemosen

På cykel i vor egen egn

Besøg Nødebo kro

Jutta Hovard, fm

Ulla Hansen sekr.

Alice Scheldt, kas.

Svend Rasmussen

Erik Larsen

1995

Fugletur i Alsønderup

Filmaften: Indokina

25 års jubilæum

Reception og fest

Planlægning af spånudskiftning

Jutta Hovard, fm

Svend Rasmussen, sekr.

Alice Scheldt, kas.

Erik Larsen

Ulla Hansen

1996

Traditionen ”Mandemad” startes

Optagelse af banklån på 200.000 kr.

Møllen får nye spåner

Spånfest

Førstehjælpskursus

Jutta Hovard, fm

Svend Rasmussen, sekr.

Alice Scheldt, kas.

Erik Larsen

Søren Vinding

1997

Vandskade efter frostskade
Vinsmagning
Forespørgsel fra Tele Danmark Mobil
om antenner i Møllehatten
Møde om antenner på Rådhuset
Ole Hag, fm
Svend Rasmussen, sekr.
Alice Scheldt, kas.
Erik Larsen
Søren Vinding

1998

Installation af antenner
MOMS-registrering af Møllen
Kontrakter med mobiltelefonselskaber
Mølletur til Sverige
Nye skitser til møblering af broloftet
Ole Hag, fm

Svend Rasmussen, sekr.
Lene Kronby, kas.
Per Amundsen
Søren Vinding

1999

Antennefest
Udflugt til Hirschsprungeske Samling
Nye vedtægter – igen. Nyt navn
Weekend tur til Birkemoselejren
Tusindårsfest nytårsaften i Møllen
Ole Hag, fm
Erik Abrahamsen, sekr.
Lene Kronby, kas.
Per Amundsen
Søren Vinding

2000

30 års fødselsdagsfest fejres med sommerudflugt til Troense på Tåsinge
Søndagsmatiné

Brandflugtvej etableres i omgangen

Reg. af www.ganloesemoelle.dk

Ole Hag, fm

Erik Abrahamsen, sekr.

Lene Kronby, kas.

Per Amundsen

Søren Vinding

2001

Forårs-weekendcykeltur til Rådvad

Melodi grandprix aften i Møllen

Udflugt til Arken – ”Skrigets ekko”

Tur til Frilandsmuseet

Syklub og Billard-aftener

Ole Hag, fm

Erik Abrahamsen, sekr.

Lene Kronby, kas.

Per Amundsen

Søren Vinding

2002

Årets mandemad: Irsk aften

Cykeltur Kr. Himmelfartsdag

Petanqueturning

Flere fisketure

Weekendtur til Gifhorn Tyskland

Ole Hag, fm

Erik Abrahamsen, sekr.

Lene Kronby, kas.

Per Amundsen

Jan Hovard

2003

Nattergaleetur med DNF
Nørkle-arrangementer
Nyt mobiltelefonselskab ”3” finansierer opsætning af nyt krøjeværk og vindrose

Aftentur i Zoo

Claus Dindler, fm

Erik Abrahamsen, sekr.

Lene Kronby, kas.

Per Amundsen

Jan Hovard

2004

Tranetur til Sverige
Ølsmagning i Møllen
Skovtur til den Gamle By i Århus
Byrundtur til Frederiksstaden og Nyboder

Claus Dindler, fm
Erik Abrahamsen, sekr.
Birthe Boje, kas.
Jan Hovard
Tonni Jørgensen

2005

H.C. Andersen 200 år
Cykeltur til Rådvad
H.C. Andersen fest.
Sort Sol tur til Rudbøl
Nye sten og fliser omkring Møllen
Claus Dindler, fm
Jan Kronby, sekr.
Birthe Boje, kas.
Jan Hovard
Tonni Jørgensen

2006

Store diskussioner om nye spåner på hatten og vinger på Møllen
Varmepumpe installeres
Møllen deltager i første "Ganløse by night" arrangement

Claus Dindler, fm

Jan Kronby, sekr.

Birthe Boje, kas.

Jan Hovard

Tønne Jørgensen

Claus Dindler, fm
Erik Abrahamsen, sekr.
Birthe Boje, kas.
Jan Hovard
Tønne Jørgensen

2007

Rundvisning i den nye Opera
Mølletur til Arken
Utætheder i møllehatten repareres
Skovtur til Trelleborg og Lund
Smagning af portugisiske vine

Bilag 3.

Mølleformænd gennem tiderne



Elo Ervolder
1970 - 1971



Erik Labori Olsen
1972 - 1977



*Thorkild "Tøf"
Vestergaard*
1978 - 1983



Finn Dalum
1984 - 1985



Jørgen Marcker
1986 - 1987



*Thorkild "Tøf"
Vestergaard*
1988 - 1991



Jutta Hovard
1992 - 1997



Ole Hag
1998 - 2003



Claus Dindler
2004 -

Bilag 4.

Navneoversigt

I alt 270 personer, sorteret efter år for
køb af andel

* betyder andelshaver i 2007

| | | | | | |
|------|-------------|---------|------|--------------|------------|
| 1970 | Agger | Gerdi | 1970 | Christiansen | Eigil |
| 1970 | Agger | Jørgen | 1970 | Christiansen | Else |
| 1970 | Andersen | Børge | 1970 | Dancker | Helmuth |
| 1970 | Andersen | Hans | 1970 | Dancker | Jytte |
| 1970 | Andersen | Lizzie | 1970 | Dyhrfeld | Anne Grete |
| 1970 | Andersen | Åse | 1970 | Dyhrfeld | Karsten |
| 1970 | Andersson | Anna | 1970 | Ervolder | Britta |
| 1970 | Bay-Clausen | Karin | 1970 | Ervolder | Elo |
| 1970 | Bay-Clausen | Sven | 1970 | Ervolder | Kjeld |
| 1970 | Bech | Kirsten | 1970 | Ervolder | Marianne |
| 1970 | Bech | Mogens | 1970 | Gandløse | Bodil |
| | | | 1970 | Gandløse | Preben |

| | | | | | |
|------|---------------|----------|-------|-----------|-------------|
| 1970 | Hansen | Bent | 1970 | Malmdorf | Leif |
| 1970 | Hansen | Edel | 1970 | Mortensen | Ruth |
| 1970 | Hansen | Egil | 1970 | Mortensen | Torben |
| 1970 | Hansen | Inge | 1970 | Nielsen | Birthe |
| 1970 | Hansen | Kirsten | 1970 | Nielsen | Ernst |
| 1970 | Hansen | Thorkild | 1970 | Nielsen | Flemming |
| 1970 | Hansen | Willy | 1970 | Nielsen | Jørgen |
| 1970 | Hansen | Yrsa | 1970 | Nielsen | Lene |
| 1970 | Henriksen | Finn | 1970 | Nielsen | Lillian |
| 1970 | Henriksen | Solvejg | 1970 | Nysom | Søren |
| 1970 | Juul-Hansen | Birgit | 1970 | Olsen | Else Sejr |
| 1970 | Juul-Hansen | Niels | 1970* | Olsen | Erik Labori |
| 1970 | Kinch | Niels | 1970 | Olsen | Karin Sejr |
| 1970 | Kinch | Ulla | 1970 | Olsen | Ole Sejr |
| 1970 | Kristensen | Inge | 1970 | Olsen | Sejer |
| 1970 | Kristensen | Ove | 1970* | Olsen | Åse |
| 1970 | Kristoffersen | Lizzie | 1970 | Orfelt | Birte |
| 1970 | Kristoffersen | Åge | 1970 | Orfelt | John |
| 1970 | Ludvigsen | Benny | 1970 | Pedersen | Mogens |
| 1970 | Malmdorf | Connie | 1970 | Pedersen | Åse |

| | | | | | |
|------|----------|------------|------|----------------|---------------|
| 1970 | Petersen | Birgit H | 1970 | Vestergård | Lone |
| 1970 | Petersen | Ib Funk | 1970 | Vestergård | Thorkil (Tøf) |
| 1970 | Petersen | Jørn H. | 1971 | Blond-Sørensen | Erling |
| 1970 | Petersen | Lene Funk | 1971 | Blond-Sørensen | Hanne |
| 1970 | Romar | Bent | 1971 | Krogh | Jette |
| 1970 | Romar | Ruth | 1971 | Krogh | Søren Chr. |
| 1970 | Sanute | Peter | 1971 | Landberg | Annette |
| 1970 | Saunte | Inger | 1971 | Landberg | Klavs |
| 1970 | Staffe | Gerda | 1971 | Marsbøll | Annie |
| 1970 | Staffe | Mogens | 1971 | Marsbøll | Erik |
| 1970 | Sørensen | Birgit | 1971 | Starklit | Betty |
| 1970 | Sørensen | Egon | 1971 | Starklit | Carl |
| 1970 | Thygesen | Annelise | 1972 | Andersen | Frank |
| 1970 | Thygesen | Else | 1972 | Andersen | Lise |
| 1970 | Thygesen | Kaj | 1972 | Christiansen | Kurt |
| 1970 | Thygesen | Karl Einar | 1972 | Christiansen | Lis |
| 1970 | Tønnesen | Dirk | 1972 | Kragh-Sørensen | Per |
| 1970 | Tønnesen | Hanne | 1972 | Kragh-Sørensen | Sanne |
| 1970 | Vang | Astrid | 1973 | Krølund | Bent |
| 1970 | Vang | Leo | 1973 | Krølund | Lone |

| | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------------|-----------|
| 1974 | Christoffersen | Per | 1975 | Tranberg | Kjær |
| 1974 | Lendal | Sys | 1975 | Tranberg | Vibeke |
| 1975 | Allarp | Jette | 1976 | Kristensen | Birthe |
| 1975 | Buhl | Emilia | 1976 | Kristensen | Svend Åge |
| 1975 | Buhl | Hans P. | 1977* | Christensen | Winnie |
| 1975 | Christensen | Anne | 1977* | Christensen | Vagn |
| 1975 | Christensen | Jørgen | 1977 | Hansen | Jette |
| 1975 | Heinsbæk | Freddy | 1977 | Hansen | Preben |
| 1975 | Heinsbæk | Lis | 1977 | Heinsbæk | Solveig |
| 1975 | Koefod | Hans-Uffe | 1977 | Hvidtfeldt | Erik |
| 1975 | Koefod | Toni | 1977 | Jørgensen | Inge |
| 1975 | Lagwinski | Irena | 1977 | Jørgensen | Ole |
| 1975 | Lagwinski | Wojciech | 1977 | Knudsen | Ann |
| 1975 | Møllerud | Arlet | 1977 | Larsen | Norman |
| 1975 | Møllerud | Ragner | 1977* | Timm | Bente |
| 1975 | Poulsen | Henrik | 1977* | Wichmann | Axel |
| 1975 | Rosenberg | Gitta | 1977* | Wichmann | Lis |
| 1975 | Rosenberg | Hans | 1979 | Dalum | Finn |
| 1975* | Scheldt | Alice | 1979 | Dalum | Hanne |
| 1975* | Scheldt | Knud-Erik | 1979 | Marcher/Hasling | Vera |

| | | | | | |
|-------|----------------|-------------|-------|------------------|----------|
| 1979 | Marcher | Jørgen | 1986* | Hansen | Erik |
| 1980 | Mogensen | Ejler | 1986* | Hansen | Ulla |
| 1980 | Mogensen | Eli | 1986 | Jacobsen | Kathrine |
| 1980* | Pedersen | Mogens | 1986 | Jacobsen Spangg. | Niels |
| 1980* | Pedersen Luoro | Susana | 1986 | Jensen Brath | Ejvind |
| 1981 | Borup | Ellis | 1986 | Jensen | Erna |
| 1981 | Madsen | Bodil Lykke | 1986 | Jensen | Henning |
| 1982 | Cipikof | Preben | 1986* | Larsen | Erik |
| 1982 | Cipikof | Lilian | 1986* | Larsen | Hanne |
| 1982 | Henriksen | Erik | 1986 | Ravn | Ulla |
| 1982 | Jacobsen | Knud | 1986* | Starklit | Else |
| 1982* | Jacobsen | Tove | 1986 | Sørensen | Anika |
| 1982 | Muurmann | Danell | 1986* | Vejbo | Inge |
| 1983 | Eskekilde | Lone | 1986 | Vejbo | Ole |
| 1983 | Eskekilde | Vagn | 1987 | Christiansen | Grethe |
| 1983* | Hovard | Jan | 1987 | Christiansen | Mogens |
| 1983 | Hovard | Jutta | 1987* | Petersen | Gerd |
| 1983 | Hvidberg | Margit | 1988* | Dohn | Jette |
| 1983 | Jensen | Bjarne | 1988* | Dohn | Peter |
| 1986* | Dalum | Bente | 1988* | Hesbjerg | Poul |

| | | | | | |
|-------|--------------|--------------|-------|--------------|---------|
| 1988 | Møller | Jørn | 1990* | Vinding | Jytte |
| 1988 | Sandersen | Lone | 1990* | Vinding | Søren |
| 1989 | Dige | Claus | 1991* | Jørgensen | Inger |
| 1989 | Dige | Ulla | 1991* | Jørgensen | Tom |
| 1989 | Hesselkilde | Grethe | 1992* | Ammundsen | Per |
| 1989 | Hesselkilde | Palle | 1992* | Ammundsen | Susanne |
| 1989 | Hårbye | Benthe | 1992 | Brinkmann | Kim |
| 1989 | Hårbye | Ole | 1992* | Hag | Karen |
| 1989 | Lind | Else | 1992* | Hag | Ole |
| 1989 | Lind | Hans | 1992* | Johansen | Lizzie |
| 1989 | Lundin | Bent | 1992* | Johansen | Per |
| 1989 | Lundin | Helle | 1992 | Petersen | Sonja |
| 1989 | Nilsson | Torben | 1993 | Christiansen | Arne |
| 1989* | Labori Olsen | Susanne | 1993 | Christiansen | Zenia |
| 1990* | Kristensen | Annette | 1993* | Kronby | Jan |
| 1990* | Kristensen | Arne | 1993* | Kronby | Lene |
| 1990 | Rasmussen | Hanne | 1993 | Larsen | Jørgen |
| 1990* | Rasmussen | Helle Møller | 1993* | Persson | Per |
| 1990 | Rasmussen | Leif | 1993* | Schuster | Lis |
| 1990* | Rasmussen | Svend | 1993 | Schuster | Ole |

| | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-------------|----------|
| 1993* | Thor | Ellen | 2000 | Danborg | Martin |
| 1994* | Møllgaard | Irene | 2001* | Poulsen | Lene |
| 1994* | Møllgaard | Mogens | 2001* | Buhl | Hanne |
| 1995* | Abrahamsen | Annette | 2001* | Sterll | Peder |
| 1995* | Abrahamsen | Erik | 2001* | Gunst | Lene |
| 1995* | Dindler | Claus | 2001* | Gunst | Morten |
| 1995* | Dindler | Hanne | 2003 | Nielsen | Helle |
| 1995 | Wezeienburg | Max | 2003 | Nielsen | Jan |
| 1996* | Lindhardt | Jørgen | 2004* | Hansen | Lisette |
| 1996* | Madsen | Inge | 2004* | Hansen | Michael |
| 1996* | Andersen | Elsebeth | 2004* | Nielsen | Anni |
| 1996* | Jørgensen | Tonni | 2004* | Andersen | Steen |
| 1997 | Niehues | Lone | 2004 | Jepsen | Jan |
| 1997 | Niehues | Torben | 2004 | Jepsen | Pia |
| 1999 | Dahlgaard | Jens | 2004 | Hansen | Marianne |
| 1999* | Rasmussen | Erik | 2004 | Hansen | Søren |
| 1999* | Rasmussen | Kirsten | 2004 | Wickmann | Kim |
| 2001* | Bøje | Birthe | 2004 | Wickmann | Lene |
| 2001* | Bøje | Erik | 2005* | Olsen | Erik B. |
| 2000 | Danborg | Laila | 2006* | Christensen | Anja |

2006* Christensen
2006* Madsen
2006* Rasmussen
2006* Bundgård
2006* Voigt
2006* Neander
2006* Neander

Johnny
Niels
Lise G.
Torben
Lene
Martin
Merete

Møllen i sne....



